

Παρασκευή 9/9 | Ώρα 20:00

Παράσταση Θεάτρου Σκιών:

«Ο Καραγκιόζης στο νησί του Κύκλωπα» του Αλέξανδρου Μελισσινού

Ο Καραγκιόζης βρίσκεται στην Ομηρική Ιθάκη και μένει απέναντι από το παλάτι του Οδυσσέα. Όμως ενώ έχει τελειώσει ο Τρωικός πόλεμος ο Οδυσσέας ακόμα να γυρίσει. Η Πηνελόπη προσπαθεί να καθυστερήσει τους μνηστήρες που θέλουν να την παντρευτούν και να πάρουν την εξουσία, στέλνει τον Καραγκιόζη σε μουσική αποστολή να βρει τον Οδυσσέα και να τον βοηθήσει να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη. Θα τον βρει στο νησί του Κύκλωπα. Μια Αριστοφανική διασκευή της Οδύσσειας.



Σάββατο 10/9 | Ώρα 19:30

Λήξη Φεστιβάλ

Χαιρετισμός Δημάρχου κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου

Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Γιάννη Νικολαράκου

Ώρα 20:00 -Παράσταση Θεάτρου Σκιών:

«Θησέας και Μινώταυρος» του Γιάννη Νταγιάκου

Ο Καραγκιόζης πηγαίνοντας προς την Αθήνα, στα στενά της κακιάς σκάλας κινδυνεύει από το διαβόητο ληστή Σκύρωνα και ανέλπιστα, του σώζει τη ζωή ο νεαρός πρίγκιπας Θησέας, γιος του βασιλιά Αιγαία της Αθήνας. Ο Θησέας πάει και αυτός να βρει τον πατέρα του στην Αθήνα. Ο Καραγκιόζης και ο Θησέας γίνονται φίλοι και πηγαίνουν μαζί στο παλάτι του βασιλιά Αιγαία, αφού εκεί, εργάζεται ο καλός φίλος του Καραγκιόζη, ο Χατζηαβάτης. Όταν λοιπόν ο Θησέας μαθαίνει ότι επτά νέοι και νέες φεύγουν από την Αθήνα για την Κρήτη ως τροφή για το Μινώταυρο, τον τρομερό άνθρωπο-ταύρο και γιο του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, ο Καραγκιόζης ακολουθεί.

Η συνέχεια στο μερπντέ...



ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ»

Οδός Βορείου Ηπείρου 27 & Μεσογείων 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ

T. 210 – 6127245 | e-mail: spathario@yahoo.gr | www.karagiozismuseum.gr



Δήμος Αμαρουσίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

maroussi.gr | dhmos.amarousiou

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

«Ευγένιος Σπαθάρης»

«Σπαθάρεια 2022»
23^ο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών

Έναρξη

5/9

Σπαθάρειο Μουσείο

Ώρα: 20:00

Λήξη

10/9

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ»

Οδός Βορείου Ηπείρου 27 & Μεσογείων

15126 ΜΑΡΟΥΣΙ

T. 210 – 6127245

e-mail: spathario@yahoo.gr

www.karagiozismuseum.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Δευτέρα 5/9 | Ώρα 19:30

Έναρξη Φεστιβάλ

Χαιρετισμός Δημάρχου κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου
Χαιρετισμός Αντιδημάρχου Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Γιάννη Νικολαράκου

Α' Μέρος | Ώρα 20:00

Παράσταση Θεάτρου Σκιών:

«**Η μυθολογία μέσα από τα μάτια του Σπαθάρη και του Καραγκιόζη**»

Β' Μέρος:

Μουσικοθεατρικοχορευτική Καραγκιοζέικη Παράσταση:

«**Βρέχει... Ευρώ στη στρατά μου**»

Με τη μπάντα: 3 λαλούν και 2 χορεύουν

Πασχάλης Τσέρνας, Θωμάς Δρόσος,
Στέφανος Φίλος, Solis Barki

Στο μπερντέ: Κωνσταντίνος Ντούμπας

Ζωντανός Καραγκιόζης: Τάκης Βαμβακίδης

Τραγούδι: Νάντια Καραγιάννη, Νίκος Καραγιάννης,

Χρήστος Παπαθανασόπουλος

Χορευτική Ομάδα: ΔΙΚΤΑΙΟΙ – ΚΑΣΤΡΙΝΟΙ

Δάσκαλος: Πώργος Φραγκάκης

Ατμομηχανή: Δήμος Αμαρουσίου

Μηχανοδηγός: Μένια Σπαθάρη

Χαμαλίκι: Μένια Σπαθάρη



Τρίτη 6/9 | Ώρα 20:00

Παράσταση Θεάτρου Σκιών:

«**Καραγκιόζης και Ηρακλής**» του Τάσου Γεωργίου

Μια αναδρομή στους δώδεκα άθλους του Ηρακλή, έξιηνα διασκευασμένη, την πρώτη φορά από τον θίασο του Ευγένιου Σπαθάρη στην τηλεόραση της ΕΡΤ, σε συνδυασμό με την εύθυμη νότα της παρουσίας του λαϊκού μας ήρωα, Καραγκιόζη, ο οποίος υποδύεται τον πιστό σύντροφο του Ηρακλή, που τότε με τους φόβους και τα αστεία του, πότε προσφέροντας την πολύτιμη βοήθειά του, καταφέρνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την αποστολή τους.

Τετάρτη 7/9 | Ώρα 20:00

Παράσταση Θεάτρου Σκιών:

«**Ιφιγένεια εν Αυλίδι**» του Άθω Δανέλλη

Η ιστορία της ξακουστής Ιφιγένειας, που έγινε αθάνατη χάρη στον μεγάλο τραγικό Ευριπίδη και μεταφέρθηκε στο θέατρο των σκιών από τον Ευγένιο Σπαθάρη. Πλάι στην άτυχη ηρωίδα, την οικογένειά της, τους άλλους πρωταγωνιστές και τους αρχαίους θεούς, ο Καραγκιόζης αφηγείται τις περιπέτειές τους με το δικό του μοναδικό τρόπο, σαν παραμύθι.



Πέμπτη 8/9 | Ώρα 20:00

Παράσταση Θεάτρου Σκιών:

«**Περσέας & Ανδρομέδα**» του Νικόλα Τζιβελέκι

Ο ημίθεος Περσέας, καλείται από τον βασιλιά της Σερίφου Πολυδεύκτη να του φέρει το κεφάλι της γοργόνας Μέδουσας. Έτσι, λοιπόν, ξεκινάει το ηρωικό του ταξίδι. Αφού ξεγελάει τις τρεις τερατώδεις γριές και τους παίρνει τα φτερωτά πέδιλα, το δισάκι και το μαγικό σκούφο που τον κάνει αόρατο, πετάει πάνω από τους ωκεανούς και φθάνει στην χώρα των Αιθιοπών. Στο πλευρό του ο γνωστός μας κωμικός ήρωας. Τι θα γίνει με το κεφάλι της Μέδουσας; Θα καταφέρει ο Περσέας με τον Καραγκιόζη να νικήσουν το θαλάσσιο τέρας και να σώσουν την Ανδρομέδα; Τι συνέχεια του αρχαιοελληνικού μύθου θα τη δείτε ζωντανεμένη στον μπερντέ των Σπαθαρείων!

